



Jacques Vriens

de
DIKKE
meester yaap

met tekeningen van Annet Schaap

Van Holkema & Warendorf

Boekpresentatie

Meester Ewoud

De **DIKKE** meester Jaap

- **Jaques Vriens**



- **Annet Schaap**



De DIKKE meester Jaap

- Verjaardag
- Korte verhalen
- Humor
- Tekeningen

'Zien jullie nou wel, dit is ook leuk,' zegt meester Jaap en hij laat zijn eigen beer zien. 'Dit is Kobus. Hij zit al zijn hele leven boven op mijn bed.'

De meeste kinderen vertellen ook iets over hun knuffels.

Als ze klaar zijn, zegt Rolf: 'Ik heb nog wat.' Hij haalt een potje uit zijn rugzak met een dikke bromvlieg erin. 'Dit is Fritsje, mijn vlieg. Die woont al zijn hele leven in mijn kamer.' Dan draait hij het deksel van het potje en laat de vlieg vrij. 'Nou mag hij los,' roept Rolf, 'want het is zo zelig om de hele dag opgesloten te zitten in een potje.'

Fritsje draait een rondje om het hoofd van meester Jaap en verdwijnt door het raam naar buiten. De meester schiet in de lach.

Dan gaan alle tassen en rugzakken open. Er komen potjes uit met wormen, spinnen, slakken, kevertjes en mieren.

Een voor één draaien de kinderen hun potjes open.

'Ho, ho!' roept meester Jaap. 'Niet in de klas. Dat is zelig. Naar buiten!'

Joelend rennen ze de klas uit.

'Naar het bos!' commandeert meester Jaap.

Even later trekt een optocht richting bos.

Daar mogen alle beesten los.

'Zo,' zegt meester Jaap, 'en nu gaan we verstop-pertje doen. Ik ben hem.'

Verbaasd kijken de kinderen hem aan.

'Ik vond het zo zelig dat jullie vandaag opgesloten zaten in de klas. Dat kan echt niet op dieren-dag.'

En blaffend, loeiend en brullend verdwijnen de kinderen in het bos.



Hoofdpersonen

- Meester Jaap
- Leerlingen
- School/klas



Stukje voorlezen...



Mijn Tips & Tops

Tips:

- Geen

Tops:

- Korte verhalen
- Makkelijk te lezen
- Leuke tekeningen
- Humor



Einde: Tips & Tops van de klas!

